

## Uw verhaal

zaterdag 14 oktober 2006

Keerpunt is gewijd aan verhalen van mensen die een ervaring hebben gehad waardoor hun leven veranderde. Hun houding tegenover zichzelf, hun mede-mens en hun Schepper werd, dikwijls door een crisis heen, ten goede veranderd. Hun ervaringen zijn boeiend, inspirerend en een bron van hoop en verandering voor wie in een vergelijkbare situatie verkeert.

Ook uw verhaal kan op internet een wegwijzer voor medemensen worden. Het hoeft geen spectaculair relaas te zijn, als het maar herkenbaar is.

Als u een verhaal of getuigenis hebt

dat voor anderen de moeite waard is

om te lezen, laat het even weten!

U kunt ons emailen ( [info@keerpunt.net](mailto:info@keerpunt.net) ) of een eenvoudig formulier invullen. We behouden ons wel het recht voor verhalen niet op te nemen.

U kunt uw verhaal onder uw eigen naam of een schuilnaam publiceren, al of niet met uw e-mailadres zodat lezers kunnen reageren. Hierover stemmen we, voorafgaande aan publicatie, met u / jou af via e-mail.

Uw verhaal wordt gelezen. "Regelmatig krijg ik wel een brief van personen die op uw site het verhaal hebben gelezen," meldde een inzender. Een andere inzender schreef: "Zondag komt er een meisje op bezoek naar aanleiding van Keerpunt." Een tienerleider schreef: "'Ik wil jullie complimenteren met deze goede site. Zelf ben ik leider van een tiengroep van 15 tot 20 jaar ... en ik heb de site al meerdere malen gebruikt bij themastudies... Bedankt voor jullie inzet en de schat aan getuigenissen en informatie die dit oplevert!!"

Vertel ons uw verhaal, wij vertellen het aan de wereld van internet.

C.A. (Kees) Langeveld,

samensteller.

In een tijdschrift?

Uw verhaal op Keerpunt kan belanden in een tijdschrift. Journaliste Linda Versteeghe schreef ons:

"Als freelance-journaliste ben ik altijd op zoek naar nieuwe onderwerpen. Tijdens een zoektocht op internet kwam ik op uw site terecht. Heel veel onderwerpen worden hier besproken. Mijn vraag is dan ook of het is toegestaan om mensen die hun verhaal hebben verteld op uw site, te benaderen voor een interview voor een tijdschrift. Het verhaal wordt dan in de stijl van het betreffende tijdschrift (bijvoorbeeld Margriet, Vriendin of Santé) door mij geschreven, uiteraard na een telefonisch of persoonlijk interview. (...)

Als het is toegestaan, is het wellicht ook mogelijk om een oproep op uw site te plaatsen, waarin mensen wordt gevraagd of ze hun verhaal aan een tijdschrift willen vertellen.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Met vriendelijke groet, SeeTekst

Linda Versteegen, januari 2004. [www.SeeTekst.nl](http://www.SeeTekst.nl)

Op TV of Radio?

Hoewel we het niet bijhouden zijn een of meer mensen naar aanleiding van hun verhaal ook uitgenodigd voor een gesprek op TV of radio. Eng? U kunt altijd... uh... nee zeggen... nja.

Kees Langeveld