

## V

zaterdag 14 oktober 2006

Valk, Wim van der. Wim van der Valk stortte zich na de middelbare school op het zakenleven en het grote geld. In Veghel en Nijmegen runde hij met veel succes twee zaken in exclusief porselein en kristal. Het liep als een speer. Toch bleef er iets in hem knagen...

Venhuizen, Moniek. Moniek Venhuizen krijgt als kind te horen dat ze het Eisenmenger syndroom heeft. Ze vertelt over de beperkingen die deze ziekte voor haar meebrengt. U leest ook hoe, door het voorbeeld van haar ouders en het gebed van een onbekende man, God voor haar een persoonlijke Vader en Vriend is geworden. "Het idee dat je echt persoonlijk met God kon praten en dat Hij je Vader en je Vriend wilde zijn ... een heel mooie ontdekking." Hoewel haar gezondheid in de loop der jaren achteruit is gegaan, voelt ze zich bij God veilig en geborgen, ook voor de toekomst.

Vercammen, Christiaan. Christiaan Vercammen had een diep minderwaardigheidsgevoel en wilde zichzelf bewijzen. Het leed van anderen liet hem onbewogen. Zijn schoonbroer brengt hem in contact met de kerk en God. Het laat hem niet meer los. Een zinnetje uit een liedje, "k Ben het die jou draagt", grijpt hem aan.

Visser, Bertus. Bertus Visser leefde geen spectaculair leven. De sleur in zijn huwelijk deed hem uitwijken naar een vereniging. Drank, kaartspel en Candy's had hij. In gesprek met een gelovige collega gebeurt er echter iets vreemds van binnen: een vredig gevoel komt er. Het leven van Bertus begint te veranderen.

Volgers, Annemarie. Annemarie Volgers ging helemaal op in de wereld van paranormale verschijnselen en vermogens. Haar gids (geleidegeest) leidde haar leven. Ze kwam echter in een sociaal isolement terecht. "Mijn leven werd een kille bende waarin ik het verschil niet meer zag tussen goed en kwaad." Vanuit haar ellende roept ze de Oorsprong van haar ziel aan en ontmoet de ware liefde.