

S

zaterdag 14 oktober 2006

Saija, Piet. Piet Saija voelde zich verlaten door zijn overleden vader. Hij raakte verslaafd aan drugs en gaf zich uit wanhoop helemaal aan de heroine over. Op een dag had hij een bijzondere ervaring. "Voor het eerst voelde ik een intense liefde, maar ik wist niet wat het was."

Samuel. In de gevangenis, verslaafd en stuurloos, bad Samuel tot elke god die hij kende. (Kort getuigenis).

Sauckel, Fritz. Fritz Sauckel was onder Hitler "Generalbevollmächtiger für den Arbeitseinsatz". Tijdens de naoorlogse Neurenbergse processen werd hij echter ter dood veroordeeld. De Amerikaanse legerpredikant Henry T. Gerecke vertelt hoe het de Nazi-leiders, onder wie Sauckel, verging.

Saulus van Tarsus, zie Paulus

Schep, Johan. Johan Schep woonde als zwerver en hippie in de woestijn.

Schie, Vincent van. Vincent van Schie hield zich bezig met ouija-bord en glaasje draaien en had contact met geesten. Hij zag dingen die anderen niet zagen, zelfs gebeurtenissen die later uitkwamen. Op een keer zag hij in een flits een bijzonder voorwerp tegen een bloemenkas op de kwekerij waar hij werkte. Deze ervaring kondigde een nieuwe weg aan. Keerpunt-medewerker Walter van der Wolf tekende Vincents verhaal op.

Schirach, Baldur von. Baldur von Schirach (1907-1974) was in Hitler-Duitsland de leider van de Hitler-jeugd (Hitler-Jugend). Tijdens de processen van Neurenberg werd aangetoond dat hij op de hoogte was van vervolging en uitroeiing van Joden. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De geestelijke verzorging van de Duitse oorlogsmisdadigers was onder andere opgedragen aan de Amerikaanse legerpredikant Henry T. Gerecke. Gerecke vertelt hoe het de Nazi-leiders, onder wie Von Schirach, verging.

Schrage, Cees. Cees Schrage was dierentemmer van orka's en andere dieren. Een verandering in zijn leven deed hem anders met dieren omgaan.

Sellier, Irene. Irene Seller verandert na haar vijftigste. Later krijgt ze longkanker en wordt wonderlijk genezen.

Sellier, Wim. Wim Sellier had een prachtig huis, drie auto's en heel veel geld.

Shadrach, een Zuid-Afrikaan, was in de greep van een duistere macht. Op een keer kreeg hij de opdracht om het hoofd van een Bijbelschool te vermoorden. Het loopt anders af. Dick, dat schoolhoofd, bericht over de bevrijding van Shadrach.

Sidorski, Bella. De ontvangst van een platenbijbel voor kinderen ontroerde de bejaarde Bella Sidorski (schuilnaam) diep. Ze had geleefd voor de idealen van het communisme, maar nu kwam een onvermoede omwenteling.

Sahasale, Thijs. Thijs Sahasale raakte in de wurgende greep van drugsverslaving. "Toen ik de bak indraaide, dacht ik, dit is een goede kans om af te kicken. Maar er was in de bajes al net zoveel dope te krijgen als daar buiten."

Singh, Radha. Radha Singh verloor op jonge leeftijd haar vader. Haar tienertijd was daardoor vol van eenzaamheid en depressie. Toen haar tante overleed, kwamen allerlei vragen op. "Ik bad tot God om de waarheid en vroeg hem mijn tante in de hemel toe te laten. Ik kreeg op dat moment geen antwoord, maar het volgde snel."

Slagtand, Stanley. Stanley Slagtand was een vechtersbaas.

Smit, Melcha en Peter. Melcha en Peter Smit uit Barneveld (Nederland) hadden niets met geloof. Melcha: 'Ik vond het hele geloof belachelijk! Maar nu ik Jezus heb leren kennen, weet ik dat het anders is. Het is het mooiste wat me ooit is overkomen.'

Snipes, Eddie. Eddie Snipes worstelde als christen jarenlang met pornoverslaving. "Het is moeilijk om de gevoelens en begeerten te beschrijven waarmee ik geworsteld heb, maar ik zal proberen iets te laten zien van de oorlog die in mij woedde." Trouwen bracht geen verandering. Hij vervreemde van God, maar vond uiteindelijk bevrijding. "Ik ben geen charismatisch christen of een ervaringstyp. Deze hele ervaring was helemaal vreemd voor mij."

Suchet, David. Acteur David Suchet lag in een hotelbad en had opeens een sterke behoefte om de Bijbel te lezen.