

O

zaterdag 14 oktober 2006

Onink-Zahm, Marsha Rita. Marsha Rita Onink-Zahm ervoer na haar verandering: "Ik was schoon, rein, geheeld: ik was veranderd".

Oosterbaan, Henk. Henk Oosterbaan werd een zwaar depressieve alcoholist. "Ik voelde mij alsof ik in een fuik zat waar ik niet meer uit kon komen. Ik zocht mijn toevlucht in de alcohol. Meer dan 25 jaar was ik alcoholist." Daarna veranderde hij in een gelukkige levensgenieter. Hij ervoer: "Al die jaren van verharding kon ik niet meer huilen. Maar nu hilde ik van blijdschap."

Ophof, Alex. Alex Ophof was een occultist en crimineel.