

L

zaterdag 14 oktober 2006

Langeveld, Kees. Filosofiestudent Kees Langeveld werd bedreigd door een onzichtbare macht, toen hij een keer rustig op bed lag te lezen.

Laura. Laura werd een satanist, nadat ze in haar jonge leven teleurstellingen en vreselijke dingen had meegemaakt.

Lewis-Kamara, Bockarie. Als adoptief zoon van de president van Sierra Leone had Bockarie Lewis-Kamara geen zorgen, tot in dat Afrikaanse land een militaire coupe plaatsvond. "Ik had niets meer om op terug te vallen, alleen God. Ik had niets meer om op terug te vallen, alleen God. En dat deed ik, omdat ik niet anders kon."

Likumahua, Nootje. Met Nootje Likumahua ging het van kwaad tot erger. Zijn drugsverslaving maakte hem wanhopig en gewelddadig. 'Was ik geboren om als junkie te sterven?' Totdat zijn vrouw hem een raad gaf...

Lilis. In een droom ontmoet Lilis een vreemde man. Als hij haar vraagt hem te volgen, verandert haar leven drastisch.

Lisa. Lisa (17) ontdekt dat ze ongewenst zwanger is, terwijl ze niet met haar vriend wil trouwen. Haar wereld stort in. 'Zonder God had ik het niet gered'.

Tom Lomas. Tom Lomas was jarenlang verslaafd aan seks. Op een avond deed hij een wanhopig beroep op zijn Schepper om hem te bevrijden.