

## J

vrijdag 13 oktober 2006

Jacobs, Mary. Mary Jacobs bouwt een zware medicijnverslaving op die haar genezing echter in de weg staat en haar gevoelsleven onderdrukt. "Emoties slikte ik dood en zo verhardde ik van binnen zonder dit te beseffen. Op mijn werk was ik ook zonder emoties en daarom dachten zij daar dat ik perfect functioneerde als counselor en de situaties aldaar volkomen in de hand hield." God roept haar op te breken met haar verslavingsgedrag. Na het vrijwillig afkicken betreedt ze een onbekend land van gevoelens.

Jacobs, Ton. Na een actief kerkelijk leven keert Ton Jacobs de kerk de rug toe. Hij raakt mentaal in de put. Via een chatbox op internet komt hij in contact met 'Sunbeampje'.

Jonathan werd agressief en manipuleerde mensen. Op een keer wordt hij door een onzichtbare macht vreselijk benauwd. Op een andere keer raakt hij in een psychotische toestand en verwondt zichzelf. Jonathan vertelt hoe hij werd bevrijd van zijn negatieve gesteldheid. "Goed en slecht gaan gewoon niet samen. Ben je dicht bij God, dan ben je verzegeld met liefde!"