

Egbert Dessé: Lading van Liefde

zondag 15 maart 2015

Egbert Dessé (schuilnaam) zat vast aan verslavingen, leugens en bedrog. Daarachter ging een gemis van liefde schuil. Op een keer bezoekt hij een kerkdienst en voelt er een geweldige liefde. Hij gaat echter door met zijn leven. Later komt hij opnieuw in de kerk en beseft dat hij een keuze moet maken...

In mijn jeugd heb ik weinig liefde gehad. Dat gemis uitte zich in mijn pubertijd in allerlei verslavingen. Zo was ik extreem verslaafd aan computerspelletjes. Daarna sloeg het over naar een verslaving aan seks. Seks vulde mijn hele denkwereld en in elke grap, elke zin of elke handeling die ik deed zat die lust verborgen. Met als enige resultaat ongelukkige relaties en een diepe leegte in mijn hart. Op den duur had ik het zo voor mekaar dat twee vrouwen tegelijk zwanger waren.

Al de leugens en het bedrog waar ik in zat kon ik echter niet langer aan en ik begon uitvluchten te zoeken. Ik kocht op een dag één jointje en bouwde zo meteen een nieuwe geestelijke verslaving op. Honderden euro's rookte ik op om uit de realiteit te stappen en om mij een "beter gevoel" te geven. Dit zorgde voor een nog diepere leegte in mijn hart. Ik had geen behoefte aan mensen om mij heen en verzuimde mijn schoollessen. Ik keerde helemaal in mezelf.

Op een keer werd mijn ex-vriendin uitgenodigd om langs te komen bij een kerk: Evangeliegemeente De Deur. Ik ging mee. Daar voelde ik een geweldige liefde van mensen en de preek sprak mij zeer aan. Ik wist dat het de waarheid was, maar ik veranderde mijn leven niet, omdat ik dacht dat ik eerst zelf al me problemen moest oplossen en dan pas naar de kerk te komen. Ik ging door met mijn leven totdat een broeder (een lid van die gemeente) aanbelde bij mijn huis. Ik zag dat, schrok en dacht bij mezelf "Oh nee, hè. Hij gaat over God praten, enz" Ik deed niet open.

Maar er gebeurde iets in mij. Ik zag ineens me hele leven voorbij komen en waar ik nu was belandt. Ik wist dat ik een keuze moest maken. En na veel moed te hebben verzameld belde ik hem op. Hij vroeg of ik mee kwam naar de dienst.

Daar hoorde ik dat Jezus van je houdt en dat hij op de deur van je hart klopt om je een nieuwe toekomst te geven. Ik ging op mijn knieën en vroeg of Jezus in mijn hart wilde komen en of Hij mijn zonde wilde vergeven.

Direct op dat moment veranderde er iets in mij. Ik werd overladen met een gevoel van Liefde. Het was ongelooflijk. Toen ik na de dienst naar huis terugging zag ik de wereld door andere ogen. Ik kon het wel uitschreeuwen van blijdschap dat Jezus leeft en dat er hoop is in het leven.

Van kleins af aan geloofde ik al echt zeker dat God bestond. Ik heb er nooit aan getwijfeld, ik weet niet waarom. In mijn tienerjaren werd dat alleen maar versterkt toen ik mee ging naar pinkstergemeentes. Ik zag soms wonderen gebeuren, dus ik wist altijd wel dat God bestond, maar het echte overtuigende bewijs dat Jezus leeft was op 19 maart 2004 op mijn knieën. Toen ik een simpel zondaarsgebed bad in de kerk. En God zeg maar de vensters van de hemel opende en een flinke lading liefde naar beneden goot. Oh, wat een dag was dat! Een machtig wonder dat alleen God kan doen met je hart.

een Levende God had gekregen!! Vanaf die dag tot de dag van vandaag heb ik geen sigaret of jointje meer aangeraakt! Ik verlangde er niet eens meer naar.

Misschien loopt u ook op straat met een masker op, maar bent u van binnen ongelukkig… Jezus klopt aan de deur van uw hart, want Hij weet welke plannen Hij voor u heeft. Met die plannen heeft hij voor u het goede op het oog en niet het kwade. Hij wilt u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Hem bidt, zal Hij luisteren. U zult Hem vinden als u Hem zoekt en het oprecht van Hem verwacht. God zal zich aan je openbaren als jij je hart opent.

Egbert Dessé, 2004.

Terwille van de privacy is de schuilnaam Egbert Dessé gebruikt. De echte naam is bij de redactie van Keerpunt bekend.

U kunt contact opnemen met hem opnemen: stuur een e-mail.

© Keerpunt 2005, 2015