

Jiska Rutten: Genezen van claustrofobie

dinsdag 27 juli 2004

Jiska Rutten (schuilnaam) leed jaren aan claustrofobie (engtevrees). Hulp van paranormale genezers bracht geen verbetering, integendeel. Nachtmerries plaagden haar. "Het was een vreselijke tijd." Een leider van een christelijke kerk vermoedt een demonische oorzaak en bidt voor Jiska.

Vier jaar geleden ben ik bevrijd van een ernstige vorm van claustrofobie. Deze fobie begon toen ik ongeveer 12 jaar was. Opeens durfde ik niet meer in liften en andere opgesloten ruimtes.

Wie kon mij helpen? Langzaamaan zocht ik meer paranormale hulp. Ik ging van de een naar de ander paranormale genezer, hoewel ik gereformeerd was en elke zondag met mijn gezin naar de kerk ging. Maar ook mensen van de kerk gingen naar paranormale genezers en niemand wist hoe gevaarlijk het was.

Hoe meer ik er naar toe ging hoe angstiger ik werd. Ik kreeg zomaar last van nachtmerries. Wel vier keer in de week werd ik 's nachts wakker en dan wist ik niet waar ik was. Ik dacht dat ik in een metalen hok zat waar geen uitgang in zat. Dan sloeg ik om mij heen en begon te zweten. Na verloop van tijd werd mijn man wakker en dan troostte hij mij. Op vakantie in Italië had ik het bijna elke nacht. Eén keer was ik zo vreselijk bang dat ik het tentdoek van onze vouwwagen helemaal opensloeg en eruit sprong. Daarbij liep ik flinke blauwe plekken op.

Op een andere keer heeft mijn man mij nog net op tijd bij het raam weg kunnen trekken toen ik eruit wou springen. Vanaf die tijd deed hij een touw om de hendel van het raam zodat ik er niet door kon. Het was een vreselijke tijd.

Op een dag ontmoette mijn man een voorganger van een pinkstergemeente en die kwam bij ons thuis om er met mij over te praten. Hij vertelde mij dat er toch wel iets gebeurd is in mijn verleden dat ik zo'n last had van claustrofobie. Hij vermoedde dat er een boze geest (demon) achter zat. Hij ging met mij bidden en in de naam van Jezus bestrafte hij die demon in mij die mij steeds die angst gaf. Die geest van angst verliet mij en dat voelde ik ook. Ik heb meteen een persoonlijke keuze gemaakt voor Jezus.

Echt waar, het is nu vier jaar geleden en ik heb nooit meer zulke angstaanvallen of nachtmerries gehad. Het is geen inbeelding, een andere verklaring is er voor mij niet: God heeft mij op wonderlijke wijze bevrijd.

Ik heb dit verhaal twee jaar geleden ook verteld bij de Evangelische Omroep in het programma De verandering. Veel mensen hebben na het zien van de uitzending hun hart aan Jezus gegeven, wat ik weet van de nazorglijsten en getuigenissen van mensen.

Wat hebben we toch een geweldige God, dat Hij door Zijn zoon Jezus mensen genezing en bevrijding geeft!

Jiska Rutten, 2004

Omwille van haar privacy heeft Keerpunt een schuilnaam (Jiska Rutten) toegepast.

U kunt contact opnemen met Jiska door haar een e-mail te sturen: e-mail

© Keerpunt, 2004, 2007, 2008.